

## **Spørgsmål vedrørende "Åbent brev til byrådspolitikere i Aalborg Kommune"**

Kære Morten, Børne- og Undervisningsudvalg

Vi har med undren læst det åbne brev til vores byrådspolitikere. Vi ved at i har holdt temamøde om budgettet 6. September fra 16:30 til 18:30 med efterfølgende SFR møde. Vores medlemmer fortæller os hvad der sker i forvaltningen når vi ikke bliver inviteret, eller når vi ikke bliver taget med på høring, eller når skolebestyrelsesforpersoner helt generelt ikke modtager informationer fra skolelederne, hvilket alt sammen leder frem til vores første spørgsmål.

### **1. "Hvordan kan disse 11 skoler leverer sådan et brev med så detaljerede informationer?"**

Det virker slet ikke som et brev der er lavet af skolebestyrelser.

Samtidig åbner det for et nye spørgsmål omkring hvordan skolebestyrelserne er organiseret i Aalborg Kommune. Vi har et SFR hvor du er formand, og som repræsenterer alle vores skolebestyrelser, og et Skole og Forældre hvor vi er godt 200 menige medlemmer, blandt vores skolebestyrelser. Vi bliver kontaktet af vores medlemmer som undrer sig, og derfor sender lokalforeningen dette brev.

Denne nye sammenslutning af skoler virker til at være så godt informeret, at oplysningerne ser ud til at være givet til dem. Derfor interesserer vi os om hvem denne nye sammenslutning er. Ud fra brevet står der i dokumentoplysningerne, at det er formanden fra Vejgaard Øster Skole, der er forfatter, og fra medunderskrivere ser vi en sammenslutning af 11 skoler. Desuden er det ikke helt vores opfattelse, at skolebestyrelsesmedlemmerne på alle disse skoler opfatter sig som medunderskrivere på brevet, samtidig med at vi heller ikke er overbevist om, at dette kun er skolebestyrelser, der står bag dette brev. Vi har en skoleleder på Vodskov skole der stiller sig op i radioen, og støtter op om brevet.

### **2. "Hvem er den organisation der står bag brevet, og hvad er deres politiske perspektiver?"**

Vi vil rigtig gerne møde dem, så vi kan indlede dialog vedrørende deres politik. En ting der nemlig undrer os er, at Sønderboskolen er medunderskrivere, hvor formanden er næstformand i SFR, og i øvrigt medlem af skole og forældre. Derfor er vores næste spørgsmål.

### **3. "Hvordan er relationen mellem SFR og den nye organisation af 11 store skoler?"**

I brevet peger de "11 store skoler" på de "10 mindste skoler", hvilket gav chokbølger i hele Danmark, som kaldte brevet for startskuddet til en skolekrig, hvor journalisten kunne fortælle at formanden for Vejgaard Øster Skole ikke ville stille op til interview. Brevet efterlader 29 skoler i midten af brevet.

### **4. "Hvordan vil du som formand for SFR påtage dig den opgave at samle skolerne igen med en fælles vision på fremtiden?"**

Dette spørgsmål er meget interessant, da vi ved at vi ser ind i endnu 2 års spareøvelser, hvor alt kan komme i spil igen.

Et af de tal, som er helt oppe at blive debatteret lige nu er "Udgiften pr. elev". Denne er temmelig sikkert også en af de vigtigste parametre til næste års budgetforhandling. Når vi kigger i de kommunale nøgletal (<https://www.noegletal.dk>) er Aalborg kommunes gennemsnitlige udgift til folkeskolen pr. elev "kr. 89.200" i 2023). Med 17738 elever har vi en udgift på "kr. 1.582.229.600", hvilket vi går ud fra dækker folkeskolen, og derfor er mindre end de samlede udgifter på børn og ungeområdet, der er over 2 mia. i Aalborg kommune. Med de tal der er i arket med beregninger der viser udgiften pr. elev pr. skole, mangler der så "kr. 439.720.600".

**5. "Hvorfor er der forskel på tæt på en halv milliard, på de tal skolerne bruger i brevet, og de tal der er opgivet i de kommunale nøgletal?"**

Vi har forsøgt at forstå hvordan man kommer frem til den gennemsnitlige udgift pr. elev, men formlerne er fjernet og erstattet med tal, og derfor er det ikke gennemskueligt, hvordan beregningen laves. Det skal gerne hænge sammen med de tal som skolelederne sidder med, og som bliver godkendt i budgetterne af skolebestyrelserne på de enkelte skoler. Dette leder hen til næste spørgsmål.

**6. "Hvordan er udgiften pr. elev udregnet?"**

Sidste spørgsmål handler om de undervisningstimer der er nævnt i brevet. Det virker til at det er et problem at der undervises færre timer på små skoler end store. 709 timer mod 742 timer.

**7. "Hvorfor er undervisningstimetallet et problem?"**

Efter vores opfattelse er der en arbejdstidsaftale med plads til undervisning, forberedelse og andre opgaver. Spørgsmålet skal gerne ses i lyset af, om det er skolen, aftalen eller noget helt andet der er problemet.

Det skal ikke opfattes som om vi forsøger at tage parti i debatten mellem skolerne som brevet har skabt. Vores mission er at vi:

- taler forældrene og deres børns sag i offentligheden og relevante beslutningsfora
- støtter skolebestyrelserne i at varetage deres rolle og opgaver
- styrker forældrene i at støtte deres barns og alle børns udvikling i folkeskolen

Det gør vi uanset skolens størrelse.

Med venlig hilsen  
Claus Nielsen

Formand - Skole og Forældre Aalborg